



Beste leden van de Historische Vereniging Voorburg

Als rechtgeaard onderzoeker zit ik geregeld met mijn neus in de boeken, vaak echte boeken van papier, maar vaak ook digitale boeken en documenten. Er is zoveel informatie om ons heen. We verdrinken er bijna in. Wie ook maar een beetje nieuwsgierig is, hoeft zich niet te vervelen. Zo kreeg ik van mijn zoon een boek over Herodotus voor mijn verjaardag. Herodotus wordt ook wel beschouwd als de uitvinder van de geschiedenis. Ik vond op internet een collegereeks van een professor uit Leiden over deze oude Griek, die heb ik dus ook gevolgd. Zoals ik al eerder zei, de mogelijkheden zijn zowat onbegrensd.

Maar ... toch mis ik wel de fysieke bijeenkomsten van de HVV. Samen met leden en een echt mens die, waar je bij bent, vertelt over zijn passie en bevindingen. Dat maakt de ledenbijeenkomsten van de HVV zo leuk. Ik hoop dan ook, dat we snel weer bij elkaar kunnen komen. Omdat de vooruitzichten nog onzeker zijn stellen we de beslissing over de ledenvergadering (fysiek, digitaal?) nog even uit. Volgens de regels mag dat tot begin november. We wachten het dus nog even af.

Gelukkig gaat de productie van boeken door onze vereniging, met onze partners, ondertussen gewoon door. Binnenkort kunnen jullie een boek tegemoet zien in het kader van het jubileum van Molen de Vlieger. Dat wordt weer een bijzondere uitgave. We brengen het weer langs.

Leden: "Hou vol!". Samen komen we ooit uit deze crisis. Ik denk aan jullie, denk ook af en toe even aan ons en laat ons weten wat je bezighoudt. Elk idee is welkom.

Renier van Gelooven – voorzitter Historische Vereniging Voorburg

Algemene ledenvergadering

De ALV wordt gebruikelijk in mei gehouden. Dat lijkt, gezien de ontwikkeling van de pandemie, te vroeg om fysiek samen te komen. Daarom stellen we voor om de ALV te verschuiven naar september/oktober. Nu zelfs de regering denkt, dat na 1 juli weer veel gaat kunnen, zou dat mogelijk moeten zijn. Het bestuur gaat voorlopig uit van **donderdag 30 september** als datum voor de

51° algemene ledenvergadering

Wilt u, onder voorbehoud, deze datum alvast in uw agenda noteren?

Nieuwe Leden

In het vreemde jaar 2020 hebben we toch nog nieuwe leden mogen inschrijven en wel (sinds Nieuwsbrief 72):

Mevrouw M.K.A. Fledderus te Voorburg
De heer en mevrouw C. Mahieu te Voorburg
Mevrouw H.R.E. van der Poel te Voorschoten
De heer H.C. Rijpstra te Bellingwolde
Mevrouw I.M.L.E. Schröder te Voorburg
De heer P.M.G.M. Verheggen te Voorburg
De heer H. Visser te Voorburg

We heten deze nieuwe leden van harte welkom

Aftredende bestuursleden

Evert van der Graaff gaat na 12 waardevolle jaren het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg verlaten. Gelukkig hebben wij zijn beoogde opvolger al gevonden in de heer J.P.D. (Jaap) Schuttevaer.

Vanaf het begin van dit verenigingsjaar werkt Jaap zich al in door deel te nemen aan de (nu nog) digitale bestuursvergaderingen. Wij zullen daar in een volgende nieuwsbrief gedetailleerder aandacht aan besteden.

Daarnaast houden we ons altijd aanbevolen voor nieuwe bestuursleden. In recente jaren is de diversiteit van het bestuur drastisch afgenomen. Er wordt daarom met name uitgekeken naar vrouwelijke bestuursleden. Meldt u aan!

Molenboek

Zoals al vermeld, zal in mei het nieuwe boek in de reeks Historisch Voorburg worden uitgegeven, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van molen De Vlieger. Het boek is daarom ook getiteld:

Vierhonderd jaar Voorburgse poldermolen.

Het is onwaarschijnlijk dat de Corona-maatregelen in mei al zijn opgeheven en dus zal er hoogstwaarschijnlijk geen ophaalmoment voor het boek zijn. In dat geval zullen alle boeken bezorgd gaan worden. Dat kan dus wat langer duren.

Stolpersteine

Al langer is een werkgroep bezig met de voorbereidingen om ook in Leidschendam-Voorburg Stolpersteine te plaatsen. Stolpersteine zijn kleine koperen plaatsjes, die de herinnering aan vermoorde Joodse medeburgers uit deze gemeente levend houden. Lang, te lang, is weinig tot geen aandacht besteed aan de nagedachtenis van deze mensen. In onze gemeente betrof het ongeveer 240 mensen, jong en oud, die door de Duitsers in concentratiekampen zijn omgebracht. Die plaatsjes worden in het trottoir bevestigd worden voor de woning waar die persoon of familie tot aan de deportatie woonde.

De intentie was om afgelopen november 20 Stolpersteine voor 7 families te plaatsen. Daarbij zouden familieleden, buurtbewoners en omringende scholen betrokken worden. Helaas maakte een nieuwe golf van Corona-besmettingen dit onmogelijk. Besloten werd om de plaatsing te verschuiven naar april 2021, hopende dat dan de situatie weer min of meer 'normaal' zou zijn. Nu is duidelijk dat ook dan dergelijke bijeenkomsten niet georganiseerd kunnen worden. De werkgroep heeft, in samenspraak met de gemeente, daarop besloten om de plaatsing zonder aanwezig te doen plaatsvinden. Wel zullen er twee korte films van de plaatsing gemaakt worden, één speciaal voor het onderwijs, de ander voor een breder publiek. In die films wordt ook kort aandacht besteed aan diegenen, die zo herdacht worden. Deze films zullen te zijner tijd voor iedereen te bekijken zijn.

Nadere mededelingen hierover volgen nog. Zie verder

<https://www.historischeverenigingvoorburg.nl/index.php/stolpersteine>

E-mailadres

Het bestuur kan veel gemakkelijker met de leden communiceren wanneer wij beschikken over ieders e-mailadres. Daarom wederom het verzoek om uw e-mailadres aan ons te laten weten, wanneer u dit bericht nog per post ontvangt en u wel over een e-mailadres beschikt. Dat doet u door een berichtje te sturen vanaf uw e-mailadres aan info@historischeverenigingvoorburg.nl.

Contributie

Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook het verzoek om uw contributie voor het jaar 2021 te voldoen.

Is deze al betaald kunt u de contributiebrief negeren.